

JAARVERSLAG ILPA 2020



Standbeeld voor Truus Weismuller met haar joodse kinderen.

21 April 2020 geïnstalleerd in Alkmaar

Ten geleide

Dit jaarverslag voor het jaar 2020 is anders dan het vorige. In dit Corona-jaar 2020 is het lastig zo niet onmogelijk gebleken activiteiten uit te voeren. De activiteiten van het ILPA bestonden altijd uit groepsbijeenkomsten, en dat is alleen mogelijk als het veilig is met grotere aantallen mensen bijeen te komen.

Veiligheid stond voorop, en daarom hebben we ook geen gebruik willen maken van de principiële mogelijkheid die kerken, moskeeën en synagogen is geboden om toch erediensten en bijeenkomsten te houden, met een beperkt aantal deelnemers.

Toch maken we hier melding van meerdere initiatieven, die wij organiseerden.

1. Het programma in de moskee rond “Leven naar de dood” blijft in portefeuille voor het moment dat het technisch weer mogelijk is.
2. Meerderen van ons waren betrokken bij de plechtigheid op het Canadaplein rond het project “levenslicht”.
3. Gelukkig vonden we een mogelijkheid om eind september deel te nemen aan de vredesweek met een vredeswandeling langs de struikelstenen en schuilkerken.
4. Ook was er bezinning in de 3GB+, vanuit de drie heilige boeken.

Met dank aan allen die hieraan bijdroegen, om ondanks de beperkingen de mogelijkheden te blijven realiseren. Financieel blijven activiteiten mogelijk, zoals uit het overzicht blijkt.

Onze enige doorgaande aanwezigheid was via onze website. Maar ook daar is door gebrek aan activiteiten wegens de coronapandemie vernieuwing van bijdragen en artikelen uitgebleven.

Wat is er in 2020 gedaan:

Er was op 14 januari en 6 februari een bijeenkomst ter voorbereiding van de geplande dialoogdag op 21 maart. Echter dit moest in maart wegens de opkomende coronabeperkingen worden geannuleerd. De opzet bewaren we voor later...

21 maart 2020 “Leven naar de dood”? themadag.

Wat hebben de religies te zeggen als het gaat over belangrijke levensvragen ? Veel. Want:

Wij zijn hier maar tijdelijk, en hoe leef je goed? En wat daarna ? Mijn lieve hemel.... Spannende vraag, waarover vele opvattingen en antwoorden in de wereld en de religie te vinden zijn.

Inleidingen van diverse kanten en discussie over deze menselijke vragen rond leven en dood. Daar gaat het wèl over: de dood heeft een plek in ieders leven.... Welke vragen heb je ? Welke teksten en rituelen vind je dan passend, om de dood te aanvaarden? Het leven uit handen te geven ? Wat troost je, wat verheugt je ?

Het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (ILPA-3Boekengroep) belicht deze vragen vanuit de drie boeken: Tenach, Bijbel en Koran.

Op 21 maart zijn we welkom in de Surinaamse moskee, voor het thema “Leven naar de dood”? Met inleidingen en groepsgeprek.

Surinaamse moskee, Mesdaglaan 194, Alkmaar
Zaterdag 21 maart. 14.30 -16.30 uur.

kunstproject “Levenslicht”

Op 27 januari was er een uitnodiging voor het kunstproject “Levenslicht” van onze burgemeester Piet Bruinooge, op het Canadaplein. Ook in Schermerhorn en De Rijp waren er activiteiten. Enkelen van ons hebben hieraan deelgenomen.



ALKMAAR - Op vrijdag 24 januari leggen loco-burgemeester Pieter Dijkman en rabbijn Shmuel Spiero de eerste stenen van het tijdelijk Holocaustmonument Levenslicht op het Canadaplein. Aansluitend kunnen genodigden en overige aanwezigen een steen leggen. Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen in het kader van de Viering van 75 jaar Vrijheid.



De plechtigheid start om 13.30 uur in het Stedelijk Museum, waarna vanaf 13.45 uur het monument wordt opgebouwd door het leggen van de stenen. De Joodse gemeenschap legt na het noemen van de laatste namen de laatste stenen. Gevolgd door gebeden, uitgesproken door rabbijn Shmuel Spiero en 1 minuut stilte. De bijeenkomst duurt tot 15.00 uur.

Joods herdenkingsritueel

Levenslicht is een ontwerp van Daan Roosegaarde in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het kunstwerk bestaat uit losse stenen, die zijn bewerkt met lichtgevende verf. Een steeds dovend licht laat deze als het ware ademen, leven. Elke steen staat voor één van de 104.000 Holocaustslachtoffers en zijn verdeeld over de deelnemende gemeentes. Onderdeel van het kunstwerk is het neerleggen van de stenen. Dit is geïnspireerd op het Joodse herdenkingsritueel waarbij steentjes na een bezoek op het graf worden achtergelaten.

Meerdere uit het ILPA waren hierbij betrokken.

Vredeswandeling

VREDESWANDELING

Zondag 27 september 14.00 uur

Langs struikelstenen en schuilkkerken



Start: 14.00 uur - Bij de Turkse Moskee
Meester P.J. Troelstrakade / Hoek Willem de Zwijgerlaan

Eindpunt: 15.30 uur
Bij Standbeeld "Tante Truus en de kinderen"
Gewelfde Stenenbrug / ~~Mient~~

Afsluiting Vredesweek



Organisatie: ILPA

Op 13 augustus was er weer een vergadering van het ILPA bestuur. Er was een vraag vanuit de Vredesambassade in Alkmaar of wij bereid en in staat zijn een bijdrage te verzorgen in de vredesweek van 19-27 september.

Onze reactie:
Wij zouden wel graag iets willen doen rond de vredesweek, maar wat zou vanwege Corona passend zijn? Het is zo lang stil geweest rond ons verhaal... Kunnen we binnen de beperking een mogelijkheid vinden?

We besloten een wandeling langs struikelstenen van weggevoerde en vermoorde joodse Alkmaarders en een aantal schuilkkerken te organiseren. Vanwege de covid-beperkingen in de open-lucht, zodat het veilig is en mensen afstand kunnen houden. Zonder toespraken om dezelfde reden.

Er hebben ongeveer 50 mensen de route gelopen en stilgestaan bij de struikelstenen en schuilkkerken met een afsluiting bij het monument voor Truus Weismuller en de kinderen.



De voorzitter van het ILPA, Annego Hogebrink legt een roos bij het monument

De digitale encyclopedie Wikipedia heeft een uitgebreide levensbeschrijving van Truus Weismuller.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Truus_Wijsmuller-Meijer



Van de wandeling is er een begeleidend boekwerkje gemaakt, waardoor het mogelijk is op ieder gewenst tijdstip deze route nog eens te wandelen.

<https://www.ilpa.nl/files/Vredeswandering%20-%20route%20en%20toelichting.pdf>

(De link voor een download van het boekje staat ook op de ILPA-website.)

Drieboekengroep plus - 3BG+

Vanuit de Marokkaanse moskee werd op persoonlijke titel de drie Boekengroep opgericht, met vertegenwoordigers uit jodendom, christendom en islam. Doel was en is elkaars bronnen beter leren kennen en bestuderen. Een groot deel van het ILPA-bestuur neemt ook deel aan de drie Boekengroep. Ook werd een vrouweneternetwerk opgericht, bestaande uit diverse stromingen, dat is inmiddels weer opgeheven.

Later is ook het Humanistisch Verbond hierbij gekomen, vandaar de +. In 2020 was er echter niemand uit deze kring betrokken.

Het bestuur van het ILPA faciliteert ook de drie-boekengroep+. Hierin discussiëren mensen uit de diverse religies en levensbeschouwingen met elkaar rond diverse thema's uit de heilige boeken.

Foto van de 3BG+ groep.



het financieel jaaroverzicht 2020

ILPA		FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2020	
		Uitgaven	Inkomsten
31-12-19	Saldo		€ 908,01
03-01-20	bankkosten	€ 9,95	
04-02-20	bankkosten	€ 9,95	
09-02-20	Website kosten	€ 32,75	
03-03-20	bankkosten	€ 9,94	
02-04-20	bankkosten	€ 9,93	
05-05-20	bankkosten	€ 9,96	
02-06-20	bankkosten	€ 9,93	
02-07-20	bankkosten	€ 9,96	
04-08-20	bankkosten	€ 9,94	
02-09-20	bankkosten	€ 9,94	
02-10-20	bankkosten	€ 9,97	
05-10-20	boekjes vredeswandeling	€ 185,60	
15-10-20	rozen vredeswandeling	€ 94,50	
03-11-20	bankkosten	€ 9,95	
02-12-20	bankkosten	€ 9,95	
	totaal uitgaven	€ 432,22	
31-12-20	Saldo		€ 475,79